



In dankbare herinnering aan

Mevrouw Anna LANGIE

echtgenote van de Heer Joseph DERIEMAKER

geboren te Nukerke op 20 juni 1913 en zacht
in de Heer ontslapen te Ronse op 13 mei 2000,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Onze lieve moeder heeft ons onverwacht in alle stilte verlaten op de vooravond van moederkensdag, op het ogenblik dat we ons hart warm maakten om haar te vieren. Ze was toch zo'n goede moeder, zacht en vol liefde in haar spreken en omgang. Bij haar vonden we warmte en geborgenheid. Met geen woorden kunnen we haar goedheid beschrijven. Ze was bezorgd om ieder van ons met dezelfde diepe genegenheid. Moeder was een levend beeld van Gods liefde voor ons allen. Wanneer we haar vroegen hoe ze het stelde was haar antwoord altijd bepaald door de toestand van haar kinderen. Als het goed ging met hen was ze gelukkig, maar als één van hen problemen had was ze ziek en diep bezorgd.

Sinds twee jaar genoten moeder en vader van een welverdiende rust in Forum St.-Hermes. Daar ook bewonderde iedereen hoe moeder zorg droeg van vader en liefdevol het leven

van de gemeenschap deelde. Ze was dan ook door iedereen zeer graag gezien. In de wekelijkse mis en innig gebed vond ze de kracht om alle leed en kommer in liefde te dragen.

Goede echtgenoot, lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ge weet hoe graag ik U zag. Je was de zin van mijn leven. Vanuit de hemel zal ik voor U bidden en U bijstaan. Draag zorg voor elkander zoals ik voor U heb zorg gedragen.

Beste Anna, 62 jaar hebben we samen gezwraagd, vreugde en leed gedeeld. Mijn laatste weg zonder U zal zeer moeilijk zijn want je was mijn steun. Bedankt voor alles.

Lieve moeder, we hadden U nog graag vele jaren bij ons willen bewaren omdat ge ons toch met zo oneindig veel liefde gedragen hebt. Nooit zullen we U vergeten en altijd zullen we God blijven danken ons zo een goede moeder gegeven te hebben.

Onze-Lieve-Vrouw van Wittentak, spreek voor haar ten beste.

Joseph DERIEMAKER, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families LANGIE-CORNELIS en
DERIEMAKER-VAN CEUNEBROECK,

**danken U oprecht voor uw gebed
en uw blijken van medeleven.**

